



# SKVs internbuletin

nr 1/ 2019



Svenska Kvinnors Vänsterförbund – Kvinnokamp i över 100 år

## Ordförande har ordet

Den 24 augusti förra året var jag i Stockholm för möte med styrelsen för Fistulasjukhuset. Vi brukar träffas i riksdagshuset eftersom de politiska partiernas kvinnoförbund är representerade i styrelsen. Hitintills under de nio år jag varit med betyder det att någon är riksdagskvinna eller jobbar på riksdagen och kan fixa en möteslokal. Det är mycket praktiskt och roligt att få komma in i de fina salongerna. Den dagen i augusti satt en ung flicka på asfalten vid sidan om ingången med en skylt SKOLSTREJK FÖR KLIMATET. Någon höll henne sällskap. Inte visste man då hur omtalad hon skulle bli och vilken genomslagskraft hon skulle få. "Climate change meets its match in angry school kids", skriver The Guardian som rapporterar från otaliga elevdemonstrationer runt om i Europa som inspirerats av Greta Thunbergs initiativ. Hennes allvar och genuina engagemang övertygar.

Senare på hösten fyllde Bodil i Lund år och vi skickade en bok som jag fick välja ut för att fira födelsedagen. Det blev *Scener ur hjärtat* som Greta och hennes familj har skrivit. Jag citerar bokhandelns presentation:

"Den här historien har Svante och jag (Malena Ernman, Gretas mamma) skrivit tillsammans med våra döttrar, Greta och Beata, och den handlar om den kris som drabbade vår familj. Men det är framförallt en berättelse om krisen som omger och påverkar oss alla. Den som vi människor har skapat genom vårt sätt att leva: bortom hållbarhet, avskilda från den natur som vi alla tillhör..."

Jag smygläste boken innan den skickades till Bodil. Den varvar scener från hur familjen drabbas av psykiska svårigheter med lättläst information om klimatkrisen som drabbat vår planet. Det är personligt och rörande. Jag hoppas att den når många läsare.

Det var en bok. Samtidigt höll jag på att läsa färdigt en annan som också handlade om klimatet *Om inte vi – vem?* Med underrubrik *Politiken som räddar klimatet och förändrar vänstern*, skriven av riksdagsmannen Jens Holm(V). Den hade jag nog inte läst om inte vi hade bestämt oss i Göteborg för att ägna hösten åt klimatfrågan och valde just den boken. Vi har tidigare haft en framgångsrik studiecirkel kring Naomi Kleins *Det här förändrar allt*. Jens Holms bok kompletterar den första på ett alldeles utmärkt sätt, är förankrat i ett svenskt perspektiv, konkret och tydlig i sin analys av vad politiken kan och bör göra. Inget slår en studiecirkel som motivationsskapare för läsning av den där nyttiga boken som bjuder lite motstånd. Rekommenderas! Vi lärde oss mycket.



Ianthe